

WOORD & DAAD

Uitgave van de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel



Ruud Bartlema, *Kruisiging*, PK Castricum, 1988

Paasmarkt, zaterdag 13 april

19 maart 2019, 47ste jaargang, nummer 1



**Protestantse
Kerk**

Het Rode Boekje

In januari was het 16 jaar geleden, dat onze zoon Berthil overleed aan de gevolgen van de ziekte ALS. Gedurende de zes jaren dat hij ziek was werd hij bijgestaan door een groep van ca. 25 mantelzorgers. Zij deden om beurten één etmaal dienst. Wat zij moesten doen om hem te kunnen laten 'leven', had hijzelf beschreven in wat hij, naar de kleur van de omslag, 'Het Rode Boekje' noemde. Tot aan zijn dood kon hij dat boekje bijwerken, door met kleine hoofdbewegingen zijn computer te bedienen via een speciaal scherm dat reageerde op een laser die bevestigd was op een brilmontuur. Op het einde telde 'Het Rode Boekje' ca. 50 pagina's (A4). Een stuk of tien uitgeprinte pagina's hingen bv. boven zijn bed, en beschreven wat de mantelzorger geacht werd te doen alvorens hem een goede nacht te kussen, en zichzelf op een matras op de grond 'ter ruste' te begeven.

Als de mantelzorger in gebreke bleef, vestigde hij je aandacht met een nogal ongearticuleerd geluid op zijn 'Gelaat' (inderdaad dat woord viel ook al in mijn vorige stukje, als deel van de titel van een boekje van Levinas: 'Het menselijk Gelaat'). Had hij eenmaal oogcontact, dan zag je al snel bijna alleen maar het wit van zijn ogen, die zich richtten op de pagina aan de muur, waar je kon vinden wat je verzuimd had te doen.

Velen van jullie waren aanwezig bij zijn begrafenis op Zorgvlied, en de daaraan voorafgaande kerkdienst. Die dienst werd geleid door mantelzorger, vriend en collega van Berthil: Ds. Derk Stegeman.

Hij had Berthil verteld waarover hij zou 'preken': Deuteronomium 30, de omschrijving van de Thora, met daarin de bekende woorden:

'Vandaag heb ik je voorgehouden het leven en het goede, de dood en het kwade.... Kies dan het leven'.

Die preek zal mij altijd bij blijven als de meest heldere en eenvoudige uitleg van waar het in de Thora om gaat: *De Thora, dat is 'Het Rode Boekje' van Israel.*

Dat alles kwam weer in mijn herinnering, niet alleen doordat ik tijdens onze vakantie, verder gaand met het herlezen van het boekje van Levinas, met name getroffen werd door het hoofdstukje 'Meer van de Thora houden dan van God'. Maar ook doordat (wij hebben het contact met de mantelzorgers van weleer door de jaren heen gaandeweg verloren...) ds. Derk Stegeman op zijn bescheiden wijze regelmatig in het landelijke nieuws voorbijkwam, als initiatiefnemer van het kerkasiel in Den Haag.

Het Boekje waaruit hij putte, was nog steeds 'Rood'. Hij was op de bus gesprongen van de politiek met een 'C', en nog juist voor die via de vluchtstrook de weg ter rechterzijde dreigde te verlaten, het stuur gegrepen en een kleine correctie naar links verzorgd.

Ik hield van die kleine man, en dat doe ik nog steeds. De verrechtsing van de (niet alleen) Nederlandse (en niet alleen christelijke) politiek gaat intussen onverminderd door. Wat ik daarbij met name verontrustend vind is, dat door partijen op de rechterflank in hun argumentatie bij herhaling een beroep gedaan wordt op 'de joods-christelijke wortels van onze cultuur'.

Een tegengeluid heb ik slechts waargenomen in het commentaar van Joost Röselaers en Matthias Smalbrugge, resp. predikant Vrijburg Amsterdam (de kerk waar we in 2003 afscheid namen) en hoogleraar Europese Cultuur en Christendom aan de VU. Zij schreven daarover enige malen in de NRC de laatste maanden. Wie geïnteresseerd is, kan ik de betreffende artikelen sturen.

Zonderop, daarentegen, in haar boekje (dat jullie van mij wel *mogen*, maar niet *behoeven* te lezen; zie Woord&Daad, #3 en #4), ziet o.a. hierin een teken van de verrassende comeback van religie... 'Ongelofelijk'.

Tja, en dan die Nashville verklaring...

Wat mij allereerst opviel bij het lezen, was dat het qua toon en inhoud zo vertrouwd in de oren klinkt. Dat is denk ik geen wonder, want toen ik kind was, was dit soort gedachtengoed in de kerk vrij algemeen.

In een vorige bijdrage heb ik beschreven, hoe ik op tamelijk jeugdige leeftijd reeds 'ongelovig' was, en toch lid van de kerk werd (Woord&Daad, 2015, #2, 'Wat deed, doe ik hier in Godsnaam').

Niet eerder dan nu heb ik erover gedacht daarop terug te komen, allereerst uit plaatsvervangend schaamtegevoel over de verklaring zelf, maar nog meer over de reactie van de niet-homofobe kerk.

Zonder blikken of blozen werd de regenboogvlag ('vastberaden en fier', zoals een goede vriend van mij het omschreef) gehesen.

'Zo zijn wij gelukkig niet (meer)...'

Met de hoeveelheid boter op ons hoofd, kan 'Holland bakt' zeker een jaar vooruit.

Nergens hoorde ik van een aanklacht tegen deze 'God', die 'Zijn Kerk' 2000 jaar lang zo voor het lapje had gehouden...

Het is mij bekend, ook in de bijbel gaat het over 'ene God', maar ook ik, (en dat is een goede samenvatting van wat ik de laatste vijf jaar probeerde duidelijk te maken), 'houd meer van de Thora dan van God'.

Met Berthil sprak, schreef, ik ook over onze 'Godsbeelden'. We hadden per slot van rekening een brede belangstelling... Deden dat dan naar aanleiding van onze gemeenschappelijke interesse in de boekjes van Karl May door commentaar op de onderscheiden Godsbeelden van Old Shatterhand, Old Surehand, en Old Wabble.

Maar veel belangrijker was, of ik op het tweede A4'tje van links in de badkamer wel gelezen had, dat ik ook het achterste van zijn tong moest poetsen, *en dat ook deed!!*

Nog altijd denk ik, en ik zal hem dit stukje sturen, Derk, jongen, wat was dat een vondst: *de Thora, het Rode Boekje van de mens. Antwoorden op de vragen, die je leest op het gelaat van de ander...*

Piet H. Oosting



Kerkdiensten

Als u op zondag naar een kerkdienst gaat, is het bijna vanzelfsprekend dat daarin een dominee voor zal gaan. En natuurlijk weet u het wel, maar zult hier niet steeds bij stilstaan: daar zit een enorme berg organisatorisch werk achter. Vandaar dit stukje in *Woord&Daad*.

Ieder jaar zijn er een kleine 60 diensten waarvoor een voorganger moet worden gezocht. Toen Bas nog in functie was, nam hij daarvan ca. 20 voor zijn rekening. Voor de overige diensten moeten we dus gastpredikanten zoeken. Daarbij tellen ook bijvoorbeeld Geurt en Dirk als gastpredikanten, hoewel zij bij ons in de gemeente wonen.

Wij zijn echter niet de enigen die naar gastpredikanten op zoek zijn en dus beginnen we al ruim van tevoren met zoeken. Op die manier kunnen we ongeveer een jaar vooruit werken. Zo hebben we ook nu het rooster voor heel 2019 bijna helemaal rond.

Komende tijd hebben we helemaal geen vaste predikant. Zoals u elders in *Woord&Daad* kunt lezen hebben we wel mevrouw Petra Zweers als kerkelijk werker aangetrokken, maar zij zal slechts een stuk of vijf reguliere diensten per jaar voor haar rekening nemen. We moeten dus een groter beroep doen op gastpredikanten en dan lopen we het risico dat het een keer niet lukt om een predikant te vinden. Zolang dit niet te vaak gebeurt kunnen we dit zelf oplossen, zoals ook met de startzondag en afgelopen 3 maart is gebeurd, maar we willen proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Onlangs kwam ook de vraag hoe het nu precies zit met de carrouseldiensten zoals die een aantal keren in februari zijn gehouden. Deze vorm van diensten houden heeft een aantal voordelen en een ook een paar nadelen. Er is een doorlopend thema, je hoort eens een keer andere predikanten en een predikant hoeft zijn preek maar één keer voor te bereiden en kan hem vervolgens een viertal keren voordragen. Aan de andere kant kost het voorbereiden van een reeks carrouseldiensten erg veel tijd en kwam een en ander nogal laat tot stand, hetgeen het hele rooster in de war schopte. Vandaar dat wij veel hebben gediscussieerd of we in het vervolg nu wel of niet met deze carrousel mee zouden moeten doen. Overigens is op dit punt wel beterschap beloofd dus dat zou een aantal bezwaren weg moeten kunnen nemen. Dit jaar hebben we niet meegedaan met de carrousel simpelweg omdat we niet de beschikking hadden over een vaste predikant. Dat blijft nog wel even zo, maar we hebben straks wel een kerkelijk werker die hierin mogelijk een rol kan gaan spelen. We willen in overleg kijken wat de mogelijkheden zullen zijn, maar een beslissing is nog lang niet genomen.

Rob de Jong
vz. Eredienst

Van de Ambtsgroep Beheer

Jaarcijfers 2018, een legaat en Actie Kerkbalans 2019



De conceptversie van de jaarcijfers 2018 is door penningmeester Gerrit van Schuppen opgesteld. Wat we al eerder aan u gemeld hadden is uiteraard bewaarheid geworden: we zijn aan het interen op onze reserves. De cijfers van 2018 worden beïnvloed door het verlate emeritaat van ds. Bas Stigter maar ook door een prachtig legaat van €15.000. Binnenkort komen de jaarcijfers ter goedkeuring aan de orde in de kerkenraad.

Uit de begroting, die we al enige tijd op de borden in de kerkgebouwen en op de website hebben gepubliceerd, heeft u kunnen opmaken dat we voor 2019 rekenen op een tekort van € 13.570, dit gebaseerd op de verwachting dat het totaal aan vaste vrijwillige bijdragen ruim € 84.000 zal zijn. De resultaten van de Actie Kerkbalans zoals we die nu begin maart kennen, zijn bemoedigend.

Ook dit jaar hebben we voor het bezorgen en ophalen van de AK enveloppen een methode toegepast die de bezorgers niet al te veel werk opleverde. Het bezorgen, voor een groot deel uitgevoerd door de mensen van Ambtsgroep Pastoraat, verliep goed en het ophalen gecombineerd met verschillende mogelijkheden van terugsturen gaat ook naar behoren. Is er bij u wat fout gegaan of heeft u opmerkingen over het bezorgen, het ophalen en of terugsturen dan horen we dat graag van u. Ruim driekwart van de potentiële bijdragers heeft gereageerd en met wat we nog aan toezeggingen hopen te ontvangen is het wellicht mogelijk dat het tekort wat kleiner uitpakt!

Mocht u nog niet op de Actie Kerkbalans gereageerd hebben, dan vragen we u vriendelijk alsnog uw ingevulde toezeggingsformulier naar ons te sturen. Dat terugsturen kan ook via Antwoordnummer 1592, 5690 ZX Son en Breugel. Heeft u vragen over het formulier of heeft u andere zaken die met de betaling en incasso te maken hebben, bel dan even met de bijdrageadministrateur Henk Sulsters, tel. 0499-475384

Johan Zwart
vz. Ambtsgroep Beheer

Van de redactie

Een extra dik nummer van *Woord&Daad* deze keer. Twee onderwerpen met name zorgden voor een meer dan gebruikelijk groot aanbod van kopij. Dat was allereerst het afscheid van onze predikant, ds. Bas Stigter en daarnaast natuurlijk de komst van kerkelijk werker Petra Zweers. U gaat er van alles over lezen. Maar om te beginnen: de voorplaat van dit nummer. Die hebben we gekozen uit het werk van Ruud Bartlema, voor een aantal van ons geen onbekende. Hij was vroeger predikant in Nuenen, en ook in die tijd al kunstenaar. De kaarsenstandaard op de liturgische tafel, voorin de kerk in Son, is door hem gemaakt. Ooit gaf hij in onze kerk een lezing over Chagall.

'Het woord is' (deze keer en desgevraagd) 'aan'... Rob de Jong. Bedankt Rob! Gaat iemand zich nog aanmelden...? Er zijn bijdragen vanuit verschillende hoeken van de kerkenraad, waarbij we het stukje van Jan Haan van een extra kader hebben voorzien. Wat u niet zal verrassen zijn de vaste bijdragen Mondtjesmaat van Chris Mondt, en een stukje van mijzelf. Wat het laatste betreft, niet omdat het de 25^{ste} keer is, (wat ik even dacht, maar de teller blijft staan op 23), maar wel omdat het de laatste keer is, en bovenal omdat Arie met vakantie was, en ik 'het rijk alleen had', vindt u dat op een prominente plaats in dit nummer. De plaats van wat Arie het 'hoofdartikel' pleegt te noemen... En verder? Laat u zich vooral verrassen, en vergeet de Paasmarkt niet!!

Piet H.O.

COLOFON

Woord&Daad is een mededelingenblad dat wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel. Verschijnt 4 à 5x per jaar. Oplage 500 ex. Redactie: A. van der Harst, P. Oosting. Opmaak: D. van Hattum. Druk: Drukkerij 'Puntscherp', Eindhoven.

Distributie en bezorgklachten:
Son en Breugel: Dhr. J. Ero,
tel. 0499-471153
St.-Oedenrode: Mw. G.C. Damen,
tel. 0413-472215

Eerstvolgende verschijningsdata:

14-05-2019

27-08-2019

Kopij inleveren vóór:

29-04-2019

14-08-2019

U gelieve uw kopij *OP TIJD* aan te leveren, bij voorkeur per e-mail sturen naar:
redactiewoordendaad@kpnmail.nl

In voorkomende gevallen kan de redactie een artikel inkorten of niet plaatsen.

Samenwerking met andere gemeenten

Vanuit de kerkenraad willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de regio. Dat zijn er op dit moment twee.

De eerste is de oudste en dat is de samenwerking tussen de kerken van Best, Nuenen, Helmond, Eindhoven (Johanneskerk) en onze kerk. Ooit begonnen als intervisie tussen de voorzitters, maar inmiddels geëvolueerd naar het zoeken naar een manier om samen te werken.

De tweede zijn de bilaterale gesprekken met Eindhoven, in principe met Eindhoven Noord (de Johanneskerk) met op de achtergrond de algemene kerkenraad die de drie wijken overkoepelt.

Het brede regio overleg is op dit moment gericht op het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de genoemde zelfstandige gemeenten. We doen dit met het oog op de toekomst waarin we graag een vitale protestantse kerk in de regio willen behouden. Over hoe die er moet uitzien maken we ons op dit moment nog niet druk. Maar wel is duidelijk dat we elkaar nodig hebben met onze vergrijzende gemeenten.

Er zijn nog geen concrete wapenfeiten te melden. Ieder wil meedoen en er zijn ideeën gelanceerd over wat we samen zouden kunnen doen. Dan zou je kunnen denken aan samenwerking tussen diaconieën en vorming en toerusting. Gebruik maken van elkaars sterke kanten. Allerlei suggesties zijn gedaan en een en ander wordt uitgewerkt naar haalbare voorstellen. Heel simpel is dat nog niet, er zijn grote lokale verschillen. In Best en Nuenen wordt nauw samengewerkt met de RK-parochie, de Johanneskerk is een wijkkerk in een groter verband, onze gemeente komt 'handen' tekort en Helmond wordt ook bevraagd door kerken meer in het Oosten van Brabant.

Het overleg met de PG (protestantse gemeenschap) Eindhoven is inmiddels formeel van start gegaan. Er zijn twee gesprekken geweest met leden van de wijkkerkenraad van de Johanneskerk. Van onze kant participeren Johan Zwart, Roel Rabbers en ondergetekende in de gesprekken. We hebben als beide gemeenten ondersteuning gevraagd aan een professional op dit gebied, Jack de Koster die al eerder in regionaal verband ons begeleid heeft.

De gesprekken zijn gericht op een samengaan van beide gemeenten. Maar in de eerste fase richten we ons uitsluitend op kennismaken en onderzoeken of het gewenste doel haalbaar is. Wat ons betreft willen we graag in een jaar of twee drie het samengaan realiseren, waarbij het voor iedereen duidelijk moet zijn dat we zo lang mogelijk willen kerken in ons eigen gebouw (gebouwen). Het samengaan op korte termijn is nodig omdat we geen gemeenteleden kunnen vinden die de kerk (bestuurlijk) draaiende kunnen houden. Denk aan wat tijdens de laatste twee gemeentebereaderaden is besproken.

De gesprekspartners zijn vol goede moed en gaan het proces in met een positieve instelling.

Binnenkort wordt de gemeente van de Johanneskerk geïnformeerd over het onderzoek naar samengaan.

Namens de kerkenraad,

Jan Haan

De komst van Petra Zweers, kerkelijk werker in onze gemeente

Petra Zweers is haar werk in onze gemeente begonnen op 1 maart jl. Die dag is ze verwelkomd door leden van de wervingscommissie, enkele kerkenraadsleden en de leden van de kerngroep pastoraat.

Voor de eerste weken is een inwerkprogramma opgesteld: kennismakingsgesprekken met kerkenraadsleden, bijwonen van een vergadering van de ambtsgroep Eredienst, een eerste kerkenraadsvergadering, een eerste bespreking met de kerngroep pastoraat. Het kennis nemen van allerlei documenten, die inzicht geven in het reilen en zeilen van onze gemeente, is ook onderdeel van het kennis maken met onze gemeente. Maar het belangrijkste is: het elkaar leren kennen.

Het grootste deel van Petra's werk ligt op het gebied van het pastoraat. Het leren kennen van de gemeente en de gemeenteleden zal tijd kosten. Het werk in het pastoraat bestaat uit ondersteuning bij levens- en geloofsvragen van mensen in moeilijke levens- en gezinssituaties, bij ernstige ziekte, in de laatste levensfase, bij rouw. Het is de bedoeling dat Petra een vast spreekuur zal hebben zodat ze voor ieder die contact met haar nodig heeft, bereikbaar zal zijn. Haar e-mailadres is: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel
Zodra haar mobiele telefoonnummer bekend is zullen we dat z.s.m. aan u melden.

Het ondersteunen en toerusten (in groepsverband) van vrijwilligers in het pastoraat en van gemeenteleden in het omzien naar elkaar is ook één van de aspecten binnen het pastoraatswerk.

Petra zal een aantal keren per jaar voorgaan in kerkdiensten. Dat betekent dat gemeenteleden haar ook daar kunnen ontmoeten.

Hoewel onze gemeente beperkte mogelijkheden heeft (qua menskracht) verwachten we van Petra ook ideeën en creativiteit over hoe we als kerk toch aanwezig kunnen zijn in onze dorpen.

De wervingscommissie, die bestond uit Din van Hoven, Rob de Jong, Nel van der Schouw, Toos Siertsema en Johan Zwart, alsmede de kerkenraad hebben er alle vertrouwen in en zien uit naar een goede en plezierige samenwerking met Petra.

Namens de kerkenraad,

Nel van der Schouw

Op pag. 5 stelt Petra zich aan de lezers van Woord&Daad voor.

Bevestiging kerkelijk werker

Mevrouw Petra Zweers zal in dienst van **zondag 24 maart** a.s. door Ds. Dirk Strasser bevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht. De dienst is om **10:00 uur** in de **Knoptorenkerk in Sint Oedenrode**.

Het woord is aan...

“In een volgend leven zou je dominee moeten worden” werd afgelopen december tegen mij gezegd nadat ik samen met Wilchard Cooijmans een drietal vespers heb mogen leiden. Afgezien van de vraag of er een volgend leven bestaat, lijkt mij dat toch niet zo’n goed idee. Ik mis namelijk heel wat eigenschappen die een goede dominee wel bezit. Nee, in het dagelijks leven ben ik gewoon een technicus die zich bezighoudt met elektronische- en software- puzzels in grote medische systemen. En een behoorlijk ‘blauwe’ technicus ook nog eens. Even voor de duidelijkheid: de kleur blauw wordt gebruikt in allerlei persoonlijkheidstesten voor mensen voor wie alle beweringen feitelijk correct moeten zijn en alle redeneringen volkomen logisch. Dat is natuurlijk ook wel handig voor het werk dat ik doe. Als je een betrouwbaar medisch systeem wil maken is ‘op hoop van zegen’ niet direct de beste benadering.

Uiteraard werk ik samen met een heleboel collega’s, die vaak net zo blauw zijn als ik. Deze collega’s weten meestal wel, dat ik actief ben in onze protestantse gemeente en dat vinden ze niet altijd logisch. Zo heel af en toe krijg ik dan ook de vraag waarom ik zo veel tijd stop in een kerk met een oud boek vol tegenstrijdigheden en feitelijke onjuistheden en met een God, die niet bestaat. Meestal stellen ze het niet zo scherp, daar zijn ze veel te aardig voor, maar het komt er wel op neer.

Wat die tegenstrijdigheden in de bijbel betreft hebben ze natuurlijk gelijk: zoek voor de aardigheid maar eens de afstamming van Jezus op (Matteüs 1 en Lucas 3). Dan vind je twee lijnen die niet te verenigen zijn. En zo is het met veel van die verhalen: in veel gevallen zijn ze wel te koppelen aan historische gebeurtenissen maar het rammelt wel vaak. Je moet alleen niet vergeten, dat het hier veel meer gaat om de boodschap in het verhaal dan om de historische correctheid.

Maar wat ‘die God, die niet bestaat’ betreft moet ik mijn collega’s toch echt corrigeren. Het is veel meer een God, die je niet direct kunt zien of aan kan raken. Dat zegt echter weinig over het wel of niet bestaan. Zijn werk is wel degelijk waarneembaar.

Om dat duidelijk te maken gebruik ik wel eens de volgende gelijkenis: als je ‘s avonds in het donker thuis komt, is het eerste wat je doet de schakelaar omzetten om het licht aan te doen. En verroest, het wordt nog licht in huis ook! Dat is natuurlijk niet omdat je met het omzetten van de schakelaar zoveel arbeid verricht, maar omdat na die actie de elektriciteit de mogelijkheid geeft in de lamp zijn werk te doen. Die elektriciteit kun je niet zien (en aanraken staat in veel gevallen ook garant voor een schokkende ervaring), maar er is geen discussie over het bestaan ervan.

Soms vergelijken we voor de grap elektriciteit met groene bolletjes die door een draad stromen. We weten zeker dat dit niet klopt, maar het helpt wel om dingen duidelijk te maken. Zo is het ook een beetje met het beeld van God. We maken ons er een voorstelling van en geholpen door dat beeld en de verhalen in dat oude boek gaan we aan de slag om van deze wereld een betere wereld te maken. Dus om Zijn werk mogelijk te maken. Ik zie dat overal om ons heen. Binnen de kerk en aan de rand daarvan. Je zou kunnen zeggen dat al deze mensen proberen die schakelaar om te krijgen zodat het weer licht kan worden. Dat kost heel wat meer inspanning dan het simpele omzetten van het lichtknopje maar men gaat onverdroten door. Jezus heeft eens gezegd: “Waar twee of meer mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Matteüs 18:20). En steeds als ik de mensen zo bezig zie denk ik: Hij heeft gelijk! En voor zo’n club mensen wil ik mij ook best inspannen.

Spreek ik toch weer als een dominee....

Rob de Jong

Informatie over mevrouw Petra Zweers

Zoals u uit de recente mededeling van de kerkenraad heeft kunnen opmaken, dient de te benoemen kerkelijk werker in onze gemeente als ambtsdrager bevestigd te worden. Zij zal deel gaan uitmaken van de kerkenraad.

Graag geven we daarom de door haar opgestelde informatie hiernaast weer.

Namens de kerkenraad,

Johan Zwart



Introductie Petra Zweers

Ik ben heel blij met de geboden mogelijkheid en heb er zin in om u te leren kennen en aan de slag te gaan.

Vanuit een levenslange interesse voor levensbeschouwelijke en theologische thema's heb ik van 2013 tot 2017 de hbo-opleiding godsdienst-pastoraal werk gevolgd. Ik heb stages gelopen bij inloophuis 't Hemeltje, de kerk van Waalre en de Johannes-gemeente te Eindhoven-Noord.

Sinds vorig jaar maart werk ik tijdelijk als geestelijk verzorger bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven waarbij ik patiënten bezoek en geestelijke ondersteuning bied.

Bij Lunetzorg (Eckartdal) - een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking - verzorg ik groeps gesprekken en vieringen. Bij diverse gemeenten in de regio ben ik gastvoorzanger. Inmiddels heb ik ook ervaring met het leiden van een uitvaart.

En ik ben sinds kort scribe in mijn eigen gemeente, waar ik ook jarenlang leidster en voorzitter kindernevendienst ben geweest.

Ik ben getrouwd en moeder van een dochter van 17 en een zoon van 13 jaar. Ik kom uit Enschede en woon sinds 1994 in de regio Eindhoven.

De kerkenraad was op zoek naar iemand die zich vooral wil gaan inzetten voor het pastoraat, de eredienst, en wil meewerken om de kerk van betekenis te laten zijn in 'het dorp'. Dit zijn juist de punten die voor mij het werken in de kerk aantrekkelijk maken. Dus, nogmaals, ik zie uit naar onze ontmoeting.

Financiële actie en verantwoording Diaconie

Graag vragen we u aandacht voor de financiële actie van de Diaconie. In onze kerk zijn er twee ambtsgroepen die inkomsten verwerven:

- In de eerste plaats de ambtsgroep *Beheer* die door middel van de Actie Kerkbalans geld inzamelt voor de instandhouding van de kerkelijke organisatie en het kerkgebouw
- In de tweede plaats de ambtsgroep *Diaconie* die tot taak heeft de noden zowel binnen de gemeente als daarbuiten, waar ook ter wereld, te lenigen.

Ook dit jaar (2019) is de financiële actie van de Diaconie gescheiden van de actie Beheer.

Nu ontvangt u van de ambtsgroep Diaconie een brief met toezeggingsformulier bij dit nummer van *Woord&Daad*.

In de brief wordt een toelichting op de actie gegeven. U kunt, indien u een toezegging wilt doen, uw formulier voor 30 april op de post doen met de retourenveloppe (met antwoordnummer) of in het postvakje van de Diaconie doen in de kerk. Echter als u de Diaconie al ondersteunt middels een periodieke schenking, dan is/wordt uw bijdrage door de bijdrage-administrateur al verwerkt en geïnd en hoeft u het formulier niet te retourneren.

Deze actie houden we nu in maart en april, samen met de paasmarkt, waarmee we willen onderstrepen dat de Diaconie er is voor de zwakke mensen in onze omgeving. Meer info over de paasmarkt elders in dit nummer.

Maar wat doen we dan met uw gelden? Een terechte vraag, naast de vraag wat wij doen met het vermogen. In de laatste maanden van 2018 hebben we als Diaconie vergaderd over hoe we hier mee omgaan. Het is natuurlijk geld om besteed te worden om leed te minderen.

Een deel is belegd in aandelen Oikokredit. Met deze gelden kan Oikokredit micro-financieringen geven die ten goede komen aan mensen in onze wereld.

Als kerkelijke gemeente zijn we ook afspraken en toezeggingen aangegaan zoals met Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje en Vluchtelingen in de knel. Ieder jaar ontvangen zij een vaste bijdrage van ons, die deels gevoed wordt door de paasmarkt. We willen deze toezeggingen kunnen blijven garanderen. Vandaar dat we gelden reserveren om dit voor 5 jaar te kunnen doen. De toezegging naar 't Hemeltje is wel verhoogd vanaf 2019.

Vervolgens hebben we gekeken naar de doelen waarvoor we collecteren. We hebben besloten om een 9-tal lokale en regionale doelen (zoals bijv. De Steenuijl, Stichting Kindia, Stichting Bogota zonder honger, Bijna Thuis huis Madelief, actie Kerstpakketten) naast de collecte, ook nog een vast bedrag te schenken. Op deze manier teren we de komende 5 jaar in op het vermogen, maar willen we ook onze afspraken na kunnen komen.

We hopen u hiermee geïnformeerd te hebben wat we doen met uw gelden. Mocht u nadere informatie willen dan kunt u de diakenen hierop aanspreken.

Ambtsgroep Diaconie,

Lieuwe Terpstra, Elly Mulder, Carla Poot en Jeannet Venekamp



De Steenuijl

Vanuit de ZWO

Activiteiten 40 dagentijd, het thema is: Een nieuw begin.

Kerk in Actie heeft gekozen voor het thema: 'Een nieuw begin' en wil het vasten onder de aandacht brengen.

Vast mee in de Veertigdagentijd.

We nodigen u uit om in de Veertigdagentijd mee te vasten voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld door te vasten van snoep, social media of vlees.

Via een actiekaart bieden we u nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, kunt u bijhouden hoeveel tijd/geld u bespaart en waarmee u anderen een nieuw begin kunt geven. Deze kaarten liggen vanaf 10 maart achterin de kerk voor u klaar

Iets lekkers bij de koffie op zondag

Startend op Aswoensdag bestaat de Veertigdagentijd eigenlijk uit 46 dagen. Maar omdat de zondagen niet meetellen komen we uit op 40 dagen 'veertigdagentijd'.

De zondag is namelijk een feestdag en dan wordt er niet gevast. Bij feest hoort iets lekkers. Daarom biedt de ZWO u voor iedere zondag in de 40 dagentijd iets lekkers aan bij de koffie om te vieren dat het zondag is en dat we een nieuw begin mogen maken.

Veertigdagentijdkalender

Achter in de kerk ligt ook een voorbeeld van de veertigdagentijdkalender, deze kunt u bij Kerk in Actie bestellen. De veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichterbij Pasen, feest van een nieuw begin.

Sobermaaltijden

Op 20 maart en 3 april is er een sobermaaltijd in de kerk in Son. Een sobere maaltijd, bestaande uit stevige soep met brood past heel goed in deze tijd van bezinning. Door te luisteren naar teksten en met elkaar in gesprek te gaan, staan we even stil bij de betekenis van een nieuw begin voor onszelf en voor een ander.

De maaltijd begint om 18.00 uur. Opgeven via de inschrijflijst in de kerk of bij Cora Rothuizen crothuisenweijers@gmail.com of 06-18894783

Paasgroetenactie

Zondag 17 maart kunt u na de dienst mee doen aan de Paasgroetenactie; ook dit jaar organiseert Kerk in Actie een landelijke paasgroetenactie. Stuur ook een paasgroet naar gevangenen.

In de gevangenis gemaakt: Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40 dagentijdscampagne 'Een nieuw begin'. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo'n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. "Post ontvangen is een lichtpuntje", aldus een ex-gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Stiltewandeling

Op 10 april 17.00 uur vertrekken we vanuit de Kerk aan de Zandstraat voor een mooie wandeling in stilte met onderweg wat bezinningsmomenten. Na afloop van de wandeling is er soep en brood in de kerk.

Namens de ZWO,

Cora Rothuizen

Paasmarkt 13 april - Oproepen!

Heeft u ook de kriebels na de heerlijke vroege lentedagen? Lekker aan de slag gegaan om het huis, de boekenkast en de tuin op te ruimen? Geïnspireerd geraakt door 'Heel Holland bakt' en nieuwe ideeën opgedaan?

Misschien kunt u ons dan wel helpen!

Om de paasmarkt op 13 april tot een succes te maken vragen we uw bijdragen in de vorm van:

Planten Wie heeft (tuin-)planten in de aanbieding? Aanmelden bij: Hans Lubben of Ella Waanders 0499-472721; twaanders@hetnet.nl

Boeken Wie heeft boeken/Cd's/Dvd's/Lp's/legpuzzels ter verkoop? En wie wil helpen sjouwen en/of sorteren? Info bij Fred Isarin. 0499-476885 of h.isarin.1@kpnmail.nl

Bloemstukjes Wie wil helpen bij het maken van bloemstukjes? En wie heeft daarvoor nog potjes, vazen of ander materiaal? Aanmelden bij Ineke Sulsters 0499-75384 of h.sulsters@chello.nl

Sieraden Wie heeft er niet meer gebruikte sieraden of sjaaltjes ter verkoop? Aanmelden bij Riet Griffioen 06 2555 2015; rietgrif@gmail.com

Bakgroep Wie wil thuis wat voor ons bakken om te verkopen? Allerlei soorten baksels zijn welkom als ze maar niet te groot zijn. Liefst ook wat apart, zoals glutenvrij etc. of noten. Aanmelden bij Elly Mulder (0499-473028; e.p.mulder@hetnet.nl) of Anneke Kauffmann 0499 471879; kauff100@planet.nl

Boeken en andere bijdragen kunnen na de kerkdienst in Son of op *donderdag 11 en vrijdag 12 april* worden ingeleverd. Heeft u nog vragen of heel andere leuke ideeën voor de paasmarkt?

Stuur dan een mailtje naar familie.rothuizen@kpnmail.nl of neem contact op met ondergetekende via 06 373 05 162.

Hartelijk dank alvast voor alle moeite!

Gerard Rothuizen

PAASMARKT

- Bloemstukken & planten
- Boeken, strips en puzzels
- LP's & CD's / DVD's
- Kunstnijverheid
- Schilderijen, foto's
- Sieraden, sjaaltjes
- Soep en broodjes
- Muziek
- Loterij
- Homemade gebak
- Irakese gerechten

Bloemstukjes

2e hands ✓ **Boeken CD's etc.**

tbv Inloophuis dak- en thuislozen 't Hemeltje Eindhoven
+ Stichting Vluchteling-in-de-Knel

Protestantse Kerk - Zandstraat - Son

za
ter
dag **13 APRIL 2019** 10
13.30

Gratis toegang Info: 0499-477533 / 06 37 30 51 62

Paasmarkt zaterdag 13 april

Het is weer bijna zover! Over een kleine maand vindt onze traditionele Paasmarkt plaats. Ook dit jaar neemt Gerard Rothuizen de organisatie voor zijn rekening. Hij en zijn team enthousiaste vrijwilligers zijn al begonnen met de voorbereidingen. Zoals bekend komt de opbrengst ten goede aan twee doelen, die onze kerk ondersteunt: het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven (voor dak- en thuislozen) en Vluchtelingen in de Knel, ook in Eindhoven. Vorig jaar leverde de markt ruim 2300 euro op, een prachtig resultaat!

Het is steeds weer een genoegen op de zaterdag van Palm-pasen de kerk binnen te komen en verrast te worden door een kleurenze van bloemen en planten, het geroezemoes van de vele bezoekers en de heerlijke geuren van koffie en allerlei lekkernijen en dat alles onder de klanken van vrolijke livemuziek.

De *boekenmarkt* is als altijd een grote trekpleister. Om 10 uur 's ochtends staan de eerste liefhebbers al voor de deur om toe te slaan in het ruime aanbod van boeken, Cd/Dvd's, puzzels etc. Zelf weet ik ieder jaar weer een aantal mooie kunstboeken en thrillers op de kop te tikken! Anderen ver-

dringen zich om te snuffelen tussen de tafels met fraaie *kunstwerken*, sieraden, tekeningen e.d. De meer *culinair* ingestelde gast kan zich te goed doen aan allerlei soorten zelfgemaakt banket en andere lekkere hapjes, waaronder de Irakese lekkernijen van de Familie Naaum. Aanraders!

Ook de door vaardige en artistieke handen geschikte *bloemstukjes* zijn erg in trek, evenals het uitgebreide assortiment *planten, zaailingen en stekken*. Niet te vergeten de verschillende kunstnijverheidsproducten en praktische zaken als kaarten en sjaals. Je kan er beter maar snel bij zijn! Ideaal om met Pasen aan vrienden en familie cadeau te doen. Heeft u nog wat geld over? Bij Thea Prummel kunt u terecht voor een paar lootjes voor de loterij met aardige prijzen!

We zien er weer naar uit! Een mooie gelegenheid om elkaar te treffen en onder het genot van een kop koffie en cake weer eens lekker bij te praten. U bent allen van harte welkom! Neem vrienden en burens mee! De markt is geopend van 10.00 tot 13.30 uur.

AvdH (red.)

Afscheid van onze predikant

Op 20 januari hebben we in een speciale dienst afscheid genomen van onze predikant Bas Stigter. Sinds 2006 is hij onze voorganger geweest, ruim 12 jaar. Niet altijd even makkelijk. Door krimp en vergrijzing - en daarmee gepaard gaande verminderde inkomsten en mankracht - konden niet alle plannen en voornemens gerealiseerd worden. Maar, zoals Johan Zwart en Jan Haan in hun geestige toespraak vertelden, kon Bas hier heel goed mee omgaan. Hij had de flexibiliteit om veranderingen te accepteren en de kerkenraad hierin op positieve wijze en steeds met een flinke dosis optimisme te stimuleren. Het was daarom extra jammer dat hij wegens ziekte het laatste jaar voor zijn emeritaat niet meer heeft kunnen afmaken!



Het werd een mooie dienst. Volle bak: naast familie, vrienden en gemeenteleden, waren er vertegenwoordigers van de PKN, van de RK-parochie en van B&W uit Son & Breugel. De binnenkomst van de dominee en ouderlingen leidde al tot enige hilariteit. Na Rennie, de ouderling van dienst, betraden achtereenvolgens vijf (!) dominees in vol ornaat met prachtige rode stola de kerkzaal. Het leek waarachtig de intocht van de paus in Rome wel... Naast Bas gaven vier predikanten uit de werkgemeenschap acte de presence en verzorgden om beurten delen van de dienst/avondmaal. Een prachtig gebaar naar hun uittredende collega!

De mooie sfeer in de volle kerk werd nog eens versterkt door de voltallige Cantorij o.l.v. de enthousiaste Maria Loohuis. Mooie liederen, prima uitgevoerd, mede dankzij de voortreffelijke begeleiding van George Punt.

De preek werd uiteraard door Bas zelf gehouden. Zijn laatste officiële optreden. Het ging over de bruiloft van Kana: een toepasselijk thema voor onze toch wel Bourgondisch ingestelde voorganger. Uiteraard werd ook de Nashville declaratie en de reactie van enkele orthodoxe kerken (en partijen) met de nodige verantwoordiging genoemd. Na de preek en het daaropvolgende Avondmaal brak er een plechtig moment aan. Omringd door de vier collega-dominees en leden van de kerkenraad, werd de zegen over de uittredende Bas uitgesproken.

Daarna was het woord aan Jan Haan en Johan Zwart, inmiddels een bekend, welbespraakt duo in onze bijeenkomsten. Samen met Rob de Jong en vele anderen hadden zij de afscheidshapening tot in de puntjes georganiseerd. Om beurten behandelden zij de letters van het alfabet - in een wat ongebruikelijke volgorde. De P van Pastoraat (en de rol van de kerk in onze dorpen), de E van Eredienst (waar Bas open stond voor experimenten). De F van Financiën (administratie was niet zijn sterkste kant...), de K van Krimp (hij sprak dan van een "vrolijk krimpende kerk", meer hoeft niet, vertrouw op God!). De K stond ook voor Koken (denk aan de bami schotels voor de

Paasmarkt). Wie wachtte op de K van Klok werd teleurgesteld (maar dat onderwerp was bij zijn 25-jarig jubileum al uitvoerig door Jacques den Boer behandeld...).

Nog meer letters kwamen aan bod. De O van Oecumene. Bas was altijd een sterk voorstander van samenwerking met de RK-parochie en was teleurgesteld toen de banden na de totstandkoming van de nieuwe parochie Heilige Oda verminderden. De T van Theologie (het Hebreeuwse woord *dabar* staat voor Woord en Daad) en de I van Improvisatie: als er iets niet goed ging wist hij altijd wel een oplossing te bedenken. O ja, de S van Someren, waar wij ook zijn echtgenote en medepredikant Eline hebben leren kennen. Zij is al diverse malen in onze diensten voorgegaan en het was logisch dat de bloemen van de dienst deze zondag voor haar bestemd waren! Tenslotte werd de A van Afscheid behandeld. Namens de gemeente overhandigde Johan het afscheidscadeau: een ruimhartige cheque voor een mooie reis naar een ver land.

Het laatste woord was aan Bas. Hij bedankte de organisatoren voor deze mooie 'uitzwaai' viering en het prachtige cadeau. Hij bedankte de gemeente en kerkenraad voor de samenwerking en het vertrouwen dat in hem gesteld werd en de steun en belangstelling die hij tijdens zijn ziekte ondervonden heeft. Hij bedankte de collega predikanten voor de prettige samenwerking en de mensen van de parochie voor de goede contacten (die tot zijn spijt na de fusie wat minder intensief geweest waren).

Na de dienst volgde een gezellige receptie en konden we allen op informele wijze afscheid nemen van Bas en Eline en hen het beste wensen voor de toekomst. Onder het genot van een drankje werd nog lang nagepraat en werden oude herinneringen opgehaald, met vrienden van binnen en buiten de gemeente.

Arie van der Harst (red.)

Voor Bas op doorreis

REIZIGER

*Hoeveel nacht staat er nog tussen
jou en jezelf in
hoeveel voetstappen moet je nog gaan*

*hoeveel treinen die vertrekken
brengen je naar een horizon*

*je bent al zo lang onderweg
ooit ingestapt ergens vandaan*

*op doorreis blijf je met als doel
het volgende station*

*soms bij een tussenstop kijk je
terug op wat is afgelegd*

*een adempauze drentel je
wat heen en weer op een perron*

*totdat de tijd je tegemoet komt
er een begin van schemer is*

*de eerste aanzet van een dag
die je de ogen opent voor
een trein die niet meer komt*

*doorgloed met werkelijkheid die zegt
dat je bestemming is bereikt
je zelfbeeld herijkt*

Kees Hermis



Johan overhandigt cadeau



Act voor twee personen



Volle bak!

Dank!

Beste mensen,

Graag wil ik mijn dank en grote erkentelijkheid uitspreken voor het mooie afscheid wat mij en mijn vrouw ten deel viel op 20 januari jl. Al de mensen die de moeite namen aanwezig te zijn, de organisatie van alles, de vrijwilligers, de dienst, het koor, de goede woorden erna van het duo Jan en Johan en het glas na afloop met de vele hartelijke woorden, het was werkelijk onvergetelijk. En niet te vergeten het cadeau! U hebt het verslag van die reis van ons te goed.

Naast de inzet van alle mensen op die zondag waren er nog meer kado's: boeken, bloemen, flessen, lieve kaarten, dat prachtige gedicht van Kees en andere goede woorden en mooie, dankbare herinneringen. En als kers op de taart werden mij de week daarop een fraaie geluidsopname en prachtige foto's van de dienst toegestuurd.

Het was allemaal balsem voor de ziel en met deze dag kijk ik terug op een geweldige tijd met u allen en maakt het mij bescheiden dat ik al die jaren met u mee mocht lopen en het vertrouwen mocht genieten om mijn werk te doen. Ik wens u allen Gods zegen en een goede tijd in veranderende omstandigheden.

Liefs,

Bas Stigter en Eline van Iperen

P.S. Met ingang van 1 juni 2019 is ons nieuwe adres G.P. Duuringlaan 2, 7339 BR Ugchelen.



De cantorij

Mondtjesmaat

De smart van mijn vader

Mijn vader en zijn vier broers waren hartpatiënt. In hun tijd waren er nog geen levensverlengende medicijnen. Vader heeft in onze jeugd jaren meerdere hartinfarcten gehad, die alleen met rust konden genezen. De ziekte van onze vader drukte enorm op ons gezinsleven, we waren altijd op onze hoede. Bovendien wekte zijn ziekte ook wel ergernis, omdat mijn oom, met wie vader een garagebedrijf runde, nu al het moeilijke werk moest doen. Er moest brood op de plank komen! Ze waren VW-dealer en mijn vader was de verkoper.

Op een zaterdagavond gingen mijn ouders op bezoek bij mijn moeders broer. En daar sloeg het noodlot weer toe. Hij kreeg daar een infarct. De dokter werd geroepen en die vond dat het zo ernstig was, dat hij niet meer vervoerd mocht worden, naar het ziekenhuis niet en ook niet naar huis.

In allerijl werd het tweepersoonsbed in de voorkamer gezet en daar werd de zieke vader in gelegd. Onze moeder moest naar huis om voor de kinderen te zorgen en onze oom en tante werden zomaar ziekenverzorgers, terwijl mijn oom ook nog een arbeidsintensieve tuinderij had.

Wij als gezin gingen er op ziekenbezoek, net als in het ziekenhuis, alleen wat langer. Die ziekentijd heeft zeker drie weken geduurd. Vader, ook een muzikmens, luisterde daar graag naar de radio. Toen ik er eens een poos was, werd het vioolconcert van Mendelssohn uitgevoerd. Hij luisterde aandachtig en zei ineens tegen mij: "O, die smart!". Dat is niet verder door hem uitgelegd, de muziek had voorrang!

Ik heb die uitroep echter nooit meer kunnen vergeten. Smart is een ouderwets woord, maar heeft m.i. een eigen inhoud, welke niet te vergelijken valt met lijden of pijn. *Uitzichtloos en ondragelijk lijden* is geheel bepaald door ieders persoonlijke nabije barre toekomst. Ja, en kiespijn is een der akeligste pijnen, maar zodra de tandarts het spuitje heeft geplaatst en het gat gedicht, is de pijn weg en ben je die ook weer gauw vergeten.

Maar smart is een levenslang, sluimerend, ondergronds en duister gevoel. Niemand ziet het, niemand vraagt ernaar, dus niemand weet het. Vader heeft in zijn leven eens een vreselijk foute keuze gemaakt en heeft er daarna langdurig en erg aan geleden. Maar niemand die het door had.

Hij was een geliefd kerkorganist, kon prachtig improviseren, en was ook nog dirigent van een accordeonorkest, in die tijd iets geweldigs. Ze speelden voor volle zalen. Hij maakte furore met zijn Westlandia Band.

En toch was er een binnenwereld die duister was en soms

kon opengaan, zoals bij dat infarct en dan komen de foute keuzes en een hele wereld van foute keuzes naar buiten. Kenmerkend voor smart is dat het wellicht binnen jezelf begint, maar zich uitstrekt tot ver buiten je eigen ziel.

Dat de wereld onvolmaakt is, ja vol verkeerde beslissingen. Ik denk dat Jezus ook daarom *Man van smarten* genoemd werd. Natuurlijk was er ook persoonlijke pijn, om het verraad van zijn vrienden, omdat zijn heilzame boodschap niet echt gehoord werd, maar zijn smart was breder: vooral omdat Gods koningschap niet wilde doorbreken.

Wat mijzelf betreft denk ik aan één van mijn Sneker jongeren, Sjoerd, lid van een oecumenische actiegroep, die mij wakker schudde vanwege het toen net verschenen rapport van Rome in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. We hebben een hele winter leerhuis gehouden over wat nu *het klimaat* heet, met ook nog leerdiensten, een paas-voetocht en een afsluitende Paasnacht met als motto: "Leven of langzaam sterven".

En nu, na al die vijftig jaren zijn we er nog steeds niet echt aan toe en is het wellicht al te laat en zegt onze minister Van Nieuwenhuizen pardoos: *de uitbreiding van Schiphol en Lelystad moet er komen, anders missen we de boot.*

En het zijn die mensen, die zich schamper afkeren van het volkomen onbegrepen verhaal van de grote vloed en van Noach, omdat ze onwetend (willen) zijn van onze grote verantwoordelijkheid jegens al wat leeft, waarvan Noach, die trooster, getuigenis heeft afgelegd. Hij wordt immers Tsaddiek (Gerechte) genoemd! .

In deze dagen rond zijn verjaardag gedenk ik daarom mijn vader en zijn smart. Hij was ook een man van aforismen. Ik herinner me er een paar. "Wind je niet op, want je moet je ook weer afwinden" en "Acht is meer dan duizend", waarbij het woord acht, natuurlijk geen getal is, maar een afkorting van het werkwoord *acht geven op*. Een kritisch woord voor allen die ongebreideld economische groei willen bevorderen. Toen hij stervende was zei hij: "Beter een laken over je gezicht dan als sneeuw voor de zon". Een geliefde neef kwam afscheid van hem nemen en huilde verschrikkelijk. Mijn vader zei: "Huil niet om mij, maar om jezelf", om je eigen smart dus.

Misschien is smart dragen om de eigen onvolmaaktheid samen met het schandalige tekort van de bestaande wereld wel een voorwaarde voor de opstanding. Zoals het eerste koorgedeelte uit Brahm's Ein Deutsches Requiem het zo aangrijpend mooi vertolkt: *Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden*" (Mt. 5,4). Waarom lezen wij daar toch overheen??

Chris Mondt

Gebed

We willen bidden voor homoseksuelen, lesbiennes, transgenders. In het bijzonder voor hen die het in eenzaamheid met zich dragen, dat ze een veilige plek vinden om er over te spreken.

We bidden voor hen die bang zijn voor afwijzing door medechristenen, voor hen die om die reden de kerk verlieten. We bidden ervoor dat we als kerk en Christenen leren een veilige plek voor hen te zijn.

Het navolgen van u gaat soms traag en stroef. Schijn met uw licht in onze harten, zodat het duister niet meer zo donker is en wijzelf het licht kunnen zijn.

Gebed van Wim de Bruin (voorganger Chr. Geref. Kerk Zutphen), uitgesproken naar aanleiding van de Nashville-verklaring (red.)



Onderzoek met de Ionagroep Nederland 'De roep van de stilte'.

Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord. In de schoonheid van de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf.

De Ionagroep Nederland organiseert in Dopersduin in Schoorl een weekend waar de sfeer van Iona heerst. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en 'Iona Nederland'. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Maar zeker zo welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten.

Het thema van dit jaar is: 'De roep van de stilte'. We onderzoeken de stilte en zullen de stilte beoefenen. Maar verwacht *geen* stilte-retraite. Stil worden wordt benoemd met het beeld van de 'reis' naar binnen. Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend wordt aanvaard. U bent van harte welkom in Schoorl van 24 - 26 mei 2019.

Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.ionagroep.nl
Of stel uw vragen aan Dirk Strasser, tel. 0499 475902;
d.strasser@kpnmail.nl

Bewegen en Ontmoeten

Op 25 oktober 2016 zijn we gestart met het wandelgroepje Bewegen en Ontmoeten. Dinsdagmiddag in de oneven weken starten we om 14.00 uur vanaf de kerk in de Zandstraat voor een wandeling van ca. 1,5 uur. Storm, wind en regen houden ons niet tegen! We hebben al heel wat paadjes en paden verkend in Son en Breugel.

In de zomermaanden vertrekken we een enkele keer per fiets vanaf de kerk en gaan dan wandelen in de omgeving van het Langven of de Vresselse bossen. Zie ook de aankondigingen in de digitale nieuwsbrief. Na afloop gaan we altijd nog even koffie drinken in de plaatselijke horeca en 's zomers op het terras.

In november zijn we naar de Knoptoren in Sint Oedenrode gegaan per auto en hebben van daaruit een leuke route gewandeld, die Nel en Geertje voor ons uitgezocht hadden. We gaan een wandel app aanmaken, als we een keer van een ander punt vertrekken, laten we dat via de app weten.

Het aantal deelnemers varieert tussen de 2 en 12 personen.

Heb je ook zin om eens mee te wandelen, op 26 maart, 9 en 23 april a.s. gaan we weer op stap.

Wil je meer weten bel dan met:
Din van Hoven, tel. 0499-460816 of
Henny Vredeveld, tel. 0499-471665



Open dag 't Hemeltje

Regelmatig verschijnen er in uw kerkblad verhalen uit Inloophuis 't Hemeltje, verhalen over gebeurtenissen in de huiskamer, over bijzondere ontmoetingen tussen gasten en vrijwilligers. Maar bent u er wel eens geweest? Heeft u al eens de binnenkant van dat mooie pand aan de Hemelrijken 117 in Eindhoven gezien? Graag willen we u uitnodigen om op *zaterdag 6 april tussen 11.00 en 15.00 uur* langs te komen tijdens onze open dag. Dan zetten we de huiskamer open voor iedereen. Er zijn rondleidingen door het huis. We vertellen wie we zijn en wat we doen. Van harte uitgenodigd, we zien u graag op zaterdag 6 april!

Jeannet Venekamp
Secretaris Bestuur Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje



'Geef Licht'

Het lijkt alweer lang geleden: de Kerstviering op 24 december, het loopt alweer tegen Pasen! Een mooie dienst, geleid door mw. Anneke Nieuwenhuizen, met medewerking van de Cantorij, o.l.v. de energieke Maria Loohuis, virtuoos ondersteund door Dirk Strasser aan de piano en (voor een Nigeriaans kerstlied) door Simon Poot (junior!) op de bongo! Volle bak en na afloop een gezellig samenzijn met een wijntje en een sapje.

Reden om hier nog even op terug te komen, is het filmpje dat tijdens de collecte gedraaid werd. Het was een opname van een lied dat in het kader van het project 'Geef Licht' van Kerk in Actie (ten behoeve van kinderen in de knel, vluchtelingen over de hele wereld), gecomponeerd was en gezongen werd door 'singer/songwriter' - vroeger heette dat troubadour - Stef Bos. Indrukwekkend! Mooie tekst, die wij hieronder nog graag eens voor de lezer willen afdrukken.

Overigens, wie kon vermoeden dat wij dit lied een paar dagen later nog eens zouden horen. Dat was tijdens de uitvaartdienst van Jacqueline Waterlander-de Graaf, de op tweede kerstdag veel te jong - op 57-jarige leeftijd - onverwacht overleden dochter van Sannie en Pim de Graaf. Moge deze tekst haar ouders en gezin troost en hoop geven.

AvdH (red.)

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

Maaltijd voor Moldavië

Een geweldige opbrengst!

Laila en Firas Naaum hebben een geweldig initiatief genomen. Laila ging haar bekende 'byrjani' (rijst met gehakt, amandelen en kruiden) koken, die altijd op de Paasmarkt te koop is. Het doel van de Paasmarkt, nl. geld bijeenbrengen voor 't Hemeltje en 'Vluchtelingen in de knel' was ons wel bekend. Maar dat vond Laila niet genoeg. Waarom niet vaker in het jaar? "Werken voor een goed doel" is haar motto.

In december voegde ze de daad bij het woord en ging zij koken voor een project van Kerk in Actie in Moldavië.

In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht is in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden.

De actie was een groot succes. Veel gemeenteleden hadden per telefoon of e-mail hun bestellingen geplaatst en konden die op zondag 16 december na afloop van de dienst ophalen en uiteraard betalen, want daar ging het om. De opbrengst, die in z'n geheel naar het project ging, overtrof alle verwachtingen: ruim 420 euro! Laila en Firas: onze welgemeende complimenten en dank namens de kinderen in Moldavië!

AvdH (red.)



Maandagmorgengroepen

Dit seizoen is het thema voor de maandagmorgen groepen 'De profeten'. Wie/wat is een profeet? Kennen we nu ook nog profeten? Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest rond Jona, Miriam, Sara en Hagar. Op zondag 10 februari was de dienst voorbereid door de stuurgroep van de Maandagmorgengroepen. Thema van de dienst was: Wat zit ons hoog? In deze dienst legde Geurt eerst het thema uit. Daarna waren er drie verhalen van Proudly, voorgelezen door Madelon, van Jeannet en van Ria. Graag delen we deze verhalen met u.

Eerste verhaal:

Ja ja die profeten.

Profeten zijn irritant en maken je het ongemakkelijk; het zijn onrustzaaiers en luizen in de pels. Bah... profeten... Ze halen je uit je comfortzone, je voelt je aangesproken en moet gaan nadenken, bezinnen en misschien wel weer iets veranderen of bijstellen. Dacht je het wel zo'n beetje voor elkaar te hebben, word je weer lastiggevallen. Mensen uit andere culturen, een andere maatschappelijke klasse, documentairemakers, jongeren, eigen kinderen met een andere zienswijze en leefwijze. Profeten kunnen overal en onverwacht de kop opsteken.

Steeds meer durf ik écht te gaan kijken en luisteren naar wat ze te vertellen hebben, hoe de wereld voor hen is en hoe zij hun leven leven. En steeds vaker word ik verrast door hun onrechtelijkheid, betrokkenheid en scherpheid.

Wat een zegen dat er zoveel meer is dan mijn eigen veronderstellingen en zienswijze vanuit mijn eigen traditie en ontwikkeling...

Wat een zegen dat er overal profeten zijn die ons een spiegel voorhouden en ons aanzetten tot het aanscherpen van onze waarden en normen en ons uitdagen tot veranderen en tot moedig en hoopvol verder gaan...

...en soms...als je merkt dat de ander liever wil dat jij je mond nou eens houdt, zou het weleens kunnen zijn dat jij die luis in de pels bent... :)

Tweede verhaal:

Wat zit mij hoog? Niet te abstract, maar betrekken op jezelf... Geen gemakkelijke opdracht.

Ik kies voor het omgaan met de ander...

Hoe gaan we om met mensen uit andere landen (migratie), met verwarde mensen (psychisch, gebrek aan geld in de geestelijke gezondheid), met mensen met een andere politieke opvatting (met een hip woord populistische of Trump-aanhangers)?

Maar nu korter: wie is mijn naaste en heb ik die lief als mijzelf? Dat vind ik nog wel wat. Lukt me dat ook?

Hoe kun en wil je reageren op mensen met een andere politieke kleur/opvatting. Lukt het om in gesprek te komen en kan dat nog met respect?

Wil je de ander ook helpen om zich welkom te voelen in ons land en hen ook mee te laten delen in onze welvaart.

Wil ik de ander die rondneust in de vuilnisbak ook zien?

In 't Hemeltje is dat voor mij geen probleem. Maar wat als ik ze op straat tegen kom? Zie ik ze, zien ze mij? Dan bespeur ik soms toch wat ongemak bij mezelf.

Wat is nu makkelijker dan om Goedendag te zeggen, om de ander aan te zien.

Ik zag het vaak, maar ik doe het ook niet altijd zelf.

Gezien worden als mens en niet als een probleem, als die vreemdeling, die verwarde man, maar ook die mens met andere ideeën.

Dat is niet eenvoudig. Dat vergt oefening.

Dat is verbondenheid tonen, is met elkaar in contact komen en met respect voor elkaar. Dat vergt moed, oefening en bemoeiding. Zijn er nog zulke plekken waar we dat kunnen leren en doen? Wellicht is de kerk/geloofsgemeenschap zo'n plek.

Hopen tegen beter weten in met de moed om door te gaan.

Derde verhaal:

Als kind had ik bij een profeet het beeld van een man met een lange mantel, een dreigend uiterlijk en een opgeheven vinger!

Let op! Als jullie zo verder gaan, komt er van de wereld niets terecht.

Ik vroeg me af of er tegenwoordig ook nog zulke profeten zijn. Ons land en de wereld schudt op zijn grondvesten. Er zijn aanslagen, miljoenen mensen zijn op de vlucht, het klimaat is niet uit de nieuwsmedia weg te denken en kinderen zijn op veel plaatsen het kind van de rekening.

Populisten hebben veel kiezers met valse hoop om de tuin geleid en gaan met de ongerustheid over de talloze problemen aan de haal.

Betekent dat dat deze valse profeten het voor het zeggen hebben gekregen?

Het maakt me soms bang. Hoe moeten onze kinderen en kleinkinderen leven in een wereld die vergeven lijkt van hebzucht, onverdraagzaamheid, van alsmat meer, van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.

Het maakt me soms bang dat oudere en kwetsbare mensen niet meer de zorg krijgen die zij nodig hebben omdat het beschikbare geld in een bodemloze put van bureaucratie en regeltjes verdwijnt.

Het maakt me soms bang dat de 24-uurs economie, waarin alles draait om consumeren, geen ruimte meer biedt voor rust en bezinning.

Maar dan praat ik op een dag met een vrouw, die in haar eentje de bermen in de buurt schoonhoudt omdat de gemeente er geen tijd voor heeft.

Dan zie ik mensen op televisie, die met hun kinderen in hun vrije weekend de rommel op de stranden opruimen, omdat er containers van een schip gevallen zijn.

Dan vertelt weer iemand anders dat ze zich zo gesteund voelt door de aandacht van mensen, na het verlies van een dierbare. Dan hoor ik een jongere vertellen over het verwezenlijken van zijn of haar droom.

En dan realiseer ik me dat er weliswaar grote zorgen zijn, maar dat er nog altijd hoop is voor de toekomst.

Met mensen die net als ik weten dat het anders kan. Dat het anders moet.

Die de hoop voor een goed leven voor ons en onze kinderen nooit opgeven.

En ja, er zijn veel valse profeten die ons het tegendeel willen laten geloven.

Maar heel veel mensen maken elke dag met vele kleine daden het verschil.

Voelt u zich aangesproken of wilt u weer of ook deelnemen aan één van de gespreksgroepen, dan kunt u contact opnemen met Jeannet Venekamp (tel. 0499-463602).

Stuurgroep Maandagmorgengroepen

De zevende dag

Steeds weer op Zondagmorgen,
Maakt God zich zorgen.

Bestaat 'de mens', of niet?

Is het soms Mijn projectie,

Wat je in gedachten ziet?

Ik heb toch ooit in hem geloofd?

Wie, wat heeft Mij van hem beroofd?

Wat haalde Ik Mij in het hoofd?

Andere goden, geloven niet.

Hen interesseert de mens geen biet.

Wat is toch Mijn probleem,

Waarom ben Ik daarin alleen?

Piet H. Oosting

Heeft u ook meegedaan? Bedankt!



Vlak voor Kerstmis hebben de mensen van de kerstpakketten-groep, namens de diaconieën van de gezamenlijke kerken van Son en Breugel, u gevraagd om een kerstpakket af te staan of artikelen in te leveren bij Parochiecentrum St. Petrus' Banden. En het was een succes! U heeft gul gegeven!

Veel mensen brachten kant en klare pakketten of losse artikelen naar het Parochiecentrum. En we kregen contant geld, waar we aanvullingen van hebben gekocht.

Met een vast team van vrijwilligers hebben we alles netjes uitgezocht, verpakt en bezorgd. We hebben meer dan 170 gezinnen of alleenstaanden blij kunnen maken. Bij het zien van de verrassing waren de reacties hartverwarmend. En die bedankjes van de ontvangers zijn zeker ook voor u bedoeld.

Want dankzij u hebben wij deze, inmiddels traditionele, actie kunnen organiseren. En we hebben het met veel plezier gedaan.

Volgend jaar hoort u zeker weer van ons, wij hopen dan opnieuw een beroep op u te mogen doen.

Hartelijk dank voor uw steun.

Namens de kerstpakketten groep van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Son en Breugel

Vieringen in de Goede Week

De voorbereidingen voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn in volle gang. De voorbereidingsgroep heeft het leeuwendeel van haar werk gedaan. Doordat de te zingen liederen en gebeden nu bekend zijn, staan de koorrepetities al in het teken van de Goede Week vieringen.

Op donderdag zingt een vrouwenkoor onder leiding van Maria Loohuis.

Op vrijdag is er zoals gewoonlijk een mannenkoor, nu onder leiding van Peter Raaijmakers en op zaterdag zingt de Cantorij, aangevuld met enkele gastzangers, onder leiding van Maria Loohuis.

Het thema van de vieringen is:

Kruis (is) Weg, Zoeken naar licht en bevrijding.

De themakeuze is geïnspireerd door werken van de kunstenaar Hennie Janssen.

In het teken van de ontkerkelijking in Nederland, heeft Hennie een serie werken gemaakt met de titel 'Kruis is weg'. Deze persoonlijke kruisweg van 13 delen is daar een onderdeel van. Deze kruisweg bestaat niet, zoals meestal, uit figuratieve afbeeldingen van de Bijbelverhalen.

In deze werken is een kruisvorm te zien als een scheur in de werkelijkheid.

De werken bevinden zich in de Sint Petrus basiliek te Oirschot.

We hebben toestemming om afbeeldingen daarvan te tonen tijdens de vieringen.

Namens de voorbereidingsgroep,

Anki van Susante

alskankerjeraakt

Landelijke dag Als kanker je raakt

Op zaterdag 30 maart organiseert de stichting *Als kanker je raakt* de landelijke ontmoetingsdag 'Geraakt door Kanker' in Doorn. Deze dag is voor iedereen die direct of indirect geraakt is door kanker. Spreker is Manu Keirse.

Wanneer je geraakt wordt door kanker staat je wereld op zijn kop. Je leven en agenda worden gevuld met behandelingen (operaties, bestralingen, chemotherapie, medicijnen). De behandelingen laten hun sporen achter, maar de sporen gaan dieper. Horen dat je geraakt bent door kanker heeft diepe impact op je lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke welzijn. Er is een diep besef van kwetsbaarheid en eindigheid. Vragen komen boven over het leven, het leven na dit leven, de God van het leven. Er is onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Hoe ga je om met je vragen, je angsten? Waar put je hoop uit? En moed? Hoe houd je vol?

Spreker Manu Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde. Hij is auteur van talrijke boeken, waaronder 'Helpen bij verlies en verdriet'. In 2007 werd hij zelf geraakt door kanker.

Praktische informatie

De ontmoetingsdag is van 10.00-14.00 uur in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De lunch wordt verzorgd. Er zijn kamers beschikbaar om te rusten. De dag wordt geleid door Rita Renema-Mentink, geestelijk verzorger en directeur van *Als kanker je raakt*. Alle begeleiders zijn zelf door kanker geraakt.

Iedereen is welkom. Je kunt je aanmelden op:

www.alskankerjeraakt.nl of mail naar:

ontmoeten@alskankerjeraakt.nl

Over de stichting

De stichting *Als kanker je raakt* is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en bemoediging.

Maaltijd alleengaanden



De maaltijd voor alleengaanden op 3 maart was weer zeer geslaagd.

⇨ Zo zien de voorbereidingen er uit, maar na afloop is de keuken een slagveld... ⇨

Gelukkig staan de handen van de dames niet verkeerd en was er hulp van een paar sjouwende mannen!



Evensong in de Cathrien

17 maart 2019, 17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Kees Doevendans
Organist Gerard Habraken
Voorganger Bernadette v. Litsenburg



Op *zondag 17 maart* kunt u weer meegenieten van een Evensong. Geheel naar de Anglicaanse traditie vindt die plaats in de late middag of avond. Het koor heeft een belangrijke rol en zingt zowel a capella als met orgelbegeleiding. De vaste gezongen onderdelen van de dienst zijn de gezongen gebeden, Psalmen, Magnificat en Nunc Dimitis, responses en een Anthem. Samen met de gemeente worden enkele hymns gezongen.

De lezingen volgen het Anglicaanse Leesrooster en voor deze zondag zijn dat: Jeremia 22: 1-9, 13-17 en Lucas 14: 27-33.

De gezongen Psalmen van deze zondag zijn Psalm 135 en 119: 161-176 op meerstemmige chants.

21 april 2019, 17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Fred Vonk
Organist Gerard Habraken
Voorganger Rob Kosterman

Op eerste paasdag, *zondag 21 april* kunt u weer meegenieten van een Evensong. Geheel naar de Anglicaanse traditie vindt die plaats in de late middag of avond. Het koor heeft een belangrijke rol en zingt zowel a capella als met orgelbegeleiding. De vaste gezongen onderdelen van de dienst zijn de gezongen gebeden, Psalmen, Magnificat en Nunc Dimitis, responses en een Anthem. Samen met de gemeente worden enkele hymns gezongen.

De lezingen volgen het Anglicaanse Leesrooster en voor deze zondag zijn dat: Jesaja 43: 1-12 en Korintiërs 15: 1-11. Het thema van de lezingen, waar de koorzang ook op aansluit, past bij de paasboodschap: bevrijding en herrijzenis.

De gezongen Psalmen van deze zondag zijn Psalm 66: 1-12, 114 en 117 op meerstemmige chants.

Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar onze website www.capellavesperale.nl
Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op dezelfde website.

Stichting Oecumenische KoorVespers Eindhoven
p/a Lenningenhof 18, 5625 NT Eindhoven
secretaris@capellavesperale.nl Tel. 06-10801047

BEDANKT

Wij bedanken iedereen voor de liefdevolle belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen en hartverwarmende brieven en kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze dochter

Jacqueline Waterlander-de Graaf

De vele, vaak persoonlijke uitingen van verbondenheid in het verdriet hebben ons bijzonder geroerd. Het heeft ons gesterkt daarbij te merken wat een geliefd persoon Jacqueline voor zovelen is geweest.

Sanny en Pim de Graaf

Via deze weg willen wij graag bedanken voor de bloemen uit de dienst van 3 februari; het is fijn dat onze gemeente op deze manier meeleeft met de leden.
Met vriendelijke groeten,

Theo van der Ros

Kerkdiensten

KERKDIENSTEN ST. OEDENRODE

24 maart	10.00 uur:	Ds. D. Strasser 3 ^e zondag van de 40 dagentijd Bevestiging mw. P. Zweers, kerkelijk werker
31 maart	10.00 uur:	Ds. G. Baerends 4 ^e zondag van de 40 dagentijd
18 april	20.00 uur:	Ds. G. Baerends Witte Donderdag, m.m.v. Dameskoor Dienst van Schrift en Tafel
19 april	20.00 uur:	Ds. G. Baerends Goede Vrijdag, m.m.v. Mannenkoor
20 april	21.00 uur:	Ds. G. Baerends Paaswake, m.m.v. de Cantorij Dienst van Schrift en Tafel
28 april	10.00 uur:	Drs. W. v.d. Wouw
12 mei	10.00 uur:	Ds. R. Wijkhuizen
26 mei	10.00 uur:	Ds. mw. B. van Litsenburg

KERKDIENSTEN SON

07 april	10.00 uur:	Ds. mw. B. van Litsenburg 5 ^e zondag van de 40 dagentijd
14 april	10.00 uur:	Mw. P. Zweers 6 ^e zondag van de 40 dagentijd
21 april	10.00 uur:	Mw. J. Nieuwenhuizen Pasen
04 mei	19.30 uur:	Oecumenische Herdenkingsdienst
05 mei	10.00 uur:	Ds. D. Strasser Dienst van Schrift en Tafel
19 mei	10.00 uur:	Ds. Chr. Mondt



Familieberichten

OVERLEDEN

26 december	Mw. J.R. Waterlander-de Graaf, Aziëlaan 93 Son, 57 jr
03 februari	Dhr. J.C. Tiemeijer, Troelstrastraat 2, 89 jr
09 februari	Mw. A. van Brussel-Olofsen, Odendaal 222 St. Oedenrode, 93 jr
18 februari	Dhr. G.A. van Kempen, Bremlaan 8 Son, 90 jr

Laten wij meelevens met de nabestaanden en hen dragen in onze gebeden.

LOKALE OMROEP SON EN BREUGEL 'DE EENHEID'

Diensten in Son worden uitgezonden op het UPC kabelnet FM 94,4 MHz en via het Internet: www.kerkomroep.nl

CONTACTADRESSEN

KINDERNEVENDIENST
Mw. J.R. Venekamp, Zandoogjelaan 11, 5691 RJ Son, tel. 0499-463602.

Wegwijzer

KERKGEBOUWEN

Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, tel. 0499-477757.
Beheerder: dhr. P. Greijdanus, tel. 06-18625439.
Knoptorenkerk, Kerkdijk 8, St.-Oedenrode, tel. 0413-479067.
Contactpersoon voor gebruik of verhuur: dhr. P. de Koning,
Stichting 'Knoptorenkerk', tel. 06-23916912.

KERKELIJK WERKER

Mw. P. Zweers,
e-mail: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

COÖRDINATOR KERKDIENTEN

Mw. R. van der Lugt, tel. 0499-474227, e-mail: lugt.kerk@kpnmail.nl

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 197, 5690 AD Son.
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de kerk aan de Zandstraat in Son en is iedere donderdag geopend van 09.00-11.00 uur.

KERKENRAAD

Scriba: dhr. A. F. Vink,
tel. 06 239 565 20, e-mail: scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

AMBTSGROEP BEHEER

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
- De kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL78 ABNA 0482 3701 65 t.n.v. de Protestantse Gemeente te St.-Oedenrode, Son en Breugel.
- Rekeningen kunnen worden gestuurd naar de penningmeester via het kerkelijk bureau.
- Wijzigingen in persoonsgegevens in verband met geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie via het kerkelijk bureau. Een geboortekaartje of verhuisbericht is voldoende.

DIACONIE

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente, St.-Oedenrode, Son en Breugel.

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bankrekening: NL79 INGB 0003 7524 98 t.n.v. Werkgroep ZWO te Son.

FAMILIEBERICHTEN

Voor plaatsing in dit blad op te geven aan dhr. T. Waanders, Hoogenberg 5, 5691 DN Son, tel. 0499-472721, of door toezending van geboortekaartje, huwelijksaankondiging of rouwannonce.

CONTACT

Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook kunt u bellen:
Voor Son en Breugel: Mw. R. Grevink, tel. 0499-472914,
Mw. A. Kauffmann, tel. 0499-471879.
Voor Sint-Oedenrode: Mw. T. Siertsema, tel. 0413-287697.

HULPGROEP 'OMMEKAAR' ST.-OEDENRODE

Verricht hand- en spandiensten. Telefonisch te bereiken:
maandag van 09.30-10.30 uur, tel. 0413-472066 (b.g.g. 0413-474765) en
donderdag van 12.30-13.30 uur, tel. 0413-474765 (b.g.g. 0413-472066).

WEBSITE GEMEENTE

www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG

Mw. Chr. Drubbel, e-mail: chrisdrubbel@gmail.com

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT

Bereikbaar via het CMD, tel. 0499-491470, op werkdagen van 9.00-13.00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur).
of via e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl
Inloopspreekuur vrijwilligers: maandagmiddag van 13.00-15.00 uur in het CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel).

ARM-IN-ARM GROEP

Mw. D. van den Nieuwenhuijzen, tel. 0499-475697.